

Vier je mee?

Vaak hangen we vrolijke slingers en vlaggetjes op bij een feestelijke gebeurtenis, zoals een verjaardag, wanneer iemand uit het ziekenhuis komt na lange tijd of bij het behalen van een diploma. Waarom zouden we geen vlaggetjes ophangen op een moment dat je mensen ontmoet? Zoals op een straatfeest, een familiebijeenkomst of tijdens een vergadering.

Opdracht: vier het leven en maak een slinger van 'blijheid'.

De vraag die gesteld wordt is: waar word jij blij van? Deze vraag ligt heel dicht bij een andere vraag: waar ben je dankbaar voor? Schrijf het op een papiertje of schrijf het op een reepje stof en hang het tussen de vlaggetjes. Niets is zo leuk als dit soort berichtjes met elkaar te delen!

Geïnspireerd door: momentvanbetekenis.nl



foto: Mathieu Rutten