

Franciscus en de wolf

Het was pijnlijk. Nee, het was erger: het was beschamend. De inwoners van Gubbio schaamden zich dood. Zij waren immers een stad die wijd en zijd gevreesd werd vanwege haar onverschrokken soldaten. Zij zouden de geschiedenis ingaan als diegenen die als het eersten het heilige land bevrijd hadden. Zij waren onoverwinnelijk! Hoe beschamend was het daarom dat zij nu zelfs hun eigen stad niet durfden te verlaten. Vanwege een wolf: een opgeschoten hond!

Liefst hadden ze hierover gezwegen als niet een armzalige heilige broeder de stad had bezocht. Van hem werd gezegd, dat hij voor de duvel niet bang was. Nou, in de kaken van de wolf zou alle vertrouwen in God hem wel vergaan... Maar niets van dit alles: de broeder ging ongewapend de stad uit, op zoek naar de wolf. En toen hij de wolf ontmoette, was het enige wat hij deed een handbeweging maken, en iets zeggen als "in Gods Naam". Sommige soldaten die in het heilige land waren geweest, zeiden: "Het lijkt wel een moslim, die zeggen ook "besmillah".

Met de woorden en dat handgebaar leek echter een vrede over hem te komen. Een vertrouwen dat alles in Gods hand ligt, zijn leven samen met dat van alle schepselen, dus ook met dat van de gevreesde wolf.

Wat zou de wolf beziel hebben, toe hij die man zag: "Zo'n armoedzaaier, daar zit mij te weinig vlees aan?" Of werd de wolf door Gods liefdevolle blik geraakt in de ogen van zijn medeschepsel? De soldaten zagen in ieder geval hoe man en wolf elkaar een hand/poot gaven en broederlijk naar de stad terugliepen.

Eerst wilden de soldaten de stadspoorten niet openen, maar ze konden toch in dapperheid niet onderdoen voor zo'n armoedzaaier... Schoorvoetend gingen ze akkoord om het dier het nodige voedsel te geven. Toen de arme broeder hun echter verweet dat ze als wolven voor elkaar waren, voelden ze zich wel op hun teentjes getrapt. Door vanuit Gods liefde met de wolf en elkaar om te gaan, bleken al hun versterkte muren en stoere spierkracht helemaal niet nodig te zijn. Het was hun pijnlijk duidelijk, maar in de wereldse geschiedenis werd dit verhaal weggemoffeld in een voetnoot, om snel te vergeten. Gelukkig weten wij wel beter, toch!?

Roland Putman ofm